



Verrassende outdoor-activiteiten tussen Middelfart en Fredericia

Grote avonturen aan de Kleine Belt

Middelfart op Funen heeft het geluk pal aan de Kleine Belt te liggen. De smalle zeestraat tussen Jutland en Funen biedt namelijk een aantal bijzondere attracties. Zo kun je hier walvissen spotten, zee-kajakken en sinds een paar jaar zelfs over een torenhoge brug wandelen. *Bridge walking* heet dat, en dat is iets voor de echte durfballen. *Nordic* durfde al die uitdagingen wel aan en toog naar de Kleine Belt.

TEKST & FOTOGRAFIE NIELS BAKKER

Bridgewalking is de nieuwe hit in Middelfart. Sinds 2015 kun je over de oude brug wandelen die Middelfart op Funen verbindt met Fredericia op Jutland. Die lange brug over de Kleine Belt is er ook een met een lang verhaal. Zo heeft het vanaf het moment dat de Denen besloten om de brug te bouwen tot het moment van openstelling, ellenlange jaren geduurd. Het Deense parlement besloot begin jaren twintig om Jutland met Funen te verbinden via een brug. In 1926 werd begonnen met de bouw, die uiteindelijk 1.178 meter lang zou worden en 42 miljoen Deense kronen zou kosten; destijds een kapitaal bedrag. Twee bouwvallers lieten het leven tijdens de bouw vanwege ongelukken en dat was voor die tijd een relatief gering aantal slachtoffers voor zo'n enorme bouwklus. De bouw van het gevaarte heeft dus wat voeten in aarde gehad en daarom is het niet overdreven dat bij het beginpunt van de brugbeklimming een kleine expositie is ingericht. De tentoonstelling brengt het indrukwekkende verhaal van de totstandkoming van de brug in beeld.

Kroonprinses Mary

Op 14 mei 1935 werd de brug over de Kleine Belt uiteindelijk in gebruik genomen, maar de inauguratie van de brugwandeling heeft nog veel langer op zich laten wachten, vertelt gids Erik ons. "Een inwoner uit Middelfart had het concept gezien in Australië en heeft daarop het idee voorgelegd aan diverse instanties in de Kleine Belt-regio. Na veel ge-

touwtrek en overleg is de brugwandeling ook hier gekomen en daar zijn we heel blij mee." De Deense kroonprinses Mary, van Australische afkomst, opende de eerste wandeling over de brug en dat was dus geen toeval. In Sydney en Brisbane hadden ze namelijk al een Bridge-walking-tour, dus voor de prinses was dit geen onbekend fenomeen. "Ook in Auckland in Nieuw-Zeeland kun je over een brug lopen, maar in Europa zijn wij de enige", aldus onze gids. "Kom, we doen de overalls aan, tuig om,

'Op ongeveer zestig meter hoogte loop je van Funen naar Jutland over de Kleine Belt en dat is toch echt een kleine sensatie'

en dan gaan we." Dat tuigje gaat niet voor niets om, maar desondanks is brugwandelen een veilige activiteit, legt gids Eric uit. Deelnemers zijn gezeurd aan een rail die aan de brug vastzit, dus kan er simpelweg niets gebeuren. "Er zijn jullie al 75.000 bezoekers voorgegaan, en altijd zonder problemen. Maak je dus geen zorgen en geniet er gewoon van", verduidelijkt onze gids nog maar eens.

Zestig meter hoog

De brugbeklimming is dus veilig, maar daarnaast ook een avontuurlijke activiteit.

Op ongeveer zestig meter hoogte loop je van Funen naar Jutland over de Kleine Belt en dat is toch echt een kleine sensatie. Fredericia is vanaf deze hoogte goed te zien, net als de nieuwe brug over de Kleine Belt die in 1970 in gebruik werd genomen, maar in de verte zijn zelfs de contouren van Kolding waar te nemen. Het is vandaag ook nog eens stralend mooi weer en dat betekent veel pleziervaart op de Kleine Belt. Zeilschepen varen langzaam onder ons door, net als de walvisspotters en speed- en vissersboten. Ondertussen zoeven auto's en de sneltrain ook nog eens gewoon onder ons door, terwijl Eric honderduit vertelt over wat er allemaal te zien is. Als de villa's aan de oevers van de Kleine Belt bijna zijn bereikt, steken we dwars de brug over, keren we om en lopen langs de andere kant van de brug terug naar Funen. Bij het chique Kongebro-garden vijfsterrenhotel zien we nog een aantal sportduikers onder ons doorzwemmen, maar dan is het eindpunt van de twee uur durende brugwandeling alweer bereikt.

Walvissenspotten

Middelfart en Fredericia hebben er met de brugbeklimming letterlijk een attractie van formaat bijgekregen. Dit zou zomaar een van de topattracties van Denemarken kunnen worden. Een voltrefter voor deze regio dus en dat terwijl Middelfart al een avontuur in huis heeft dat ook alles met de Kleine Belt te maken heeft. Walvissen spotten is naast de brugbeklimming namelijk een andere spannende



Bruinvissspotters Aventura



Dit keer niet op, maar onder de brug door



Bruinvisen glijden majestueus door het water



'Bruinvisles' op de Aventura



Bridgewalking, de nieuwe hit van Middelfart



Gids Eric op de brug



Uitzicht op de Kleine Belt vanaf de brug

'Belt-belevenis'. In de oude haven van Middelfart ligt het schip *Aventura*, waar we mee gaan walvissen spotten. Henrik Traugott-Olsen is schipper van de *Aventura* en daarnaast ervaren walvisspotters. Of eigenlijk bruinvispotters, want op dit prachtige zoogdier, behorende tot de tandwalvissen, gaan we 'jacht' maken. Vroeger werd er overigens echt gejaagd op de bruinvis en dat moet een gruwelijk gezicht zijn geweest. De op dolfinen lijkende bruinvisen werden naar ondiep water gedreven, waar ze vervolgens massaal werden afgemaakt. Als de jagers een 'goede dag' hadden, konden ze meer dan duizend bruinvisen doden. De dode vissen werden vooral gebruikt om olie voor lampen van te maken. Eind negentiende eeuw werd deze wrede jacht gelukkig verboden. Sterker nog, tegenwoordig is de bruinvis een beschermde diersoort.

Trucjes

De 'jacht' die de *Aventura* op bruinvisen maakt is in tegenstelling tot de jacht van vroeger een ontspannende maar toch ook

spannende activiteit. "We gaan bruinvisen zien", bezweert Henrik ons, "maar makkelijk is het nooit. Gelukkig weet ik veel van de stromingen in de Kleine Belt en dat is belangrijk, maar ik heb nog wat andere trucjes om ze te spotten. Let bijvoorbeeld eens op meeuwen

'Plotseling duiken vinnen boven water en glimmen de gladde ruggen van de 'dolfinen' in de zon'

die stilhangen boven de zee. Daar zitten vaak bruinvisen die kleine visjes naar het oppervlak duwen."

Spannend dus deze onderneming, maar tegelijkertijd is het boottochtje een ontspannende bezigheid. De *Aventura* tuft op zijn gemakje de oude haven van Middelfart uit

en vaart rustig langs bezienswaardigheden op en rond de Kleine Belt. We varen onder de imposante nieuwe brug door, langs strandjes en de vuurtoren bij Fredericia, langs zeil- en containerschepen, totdat een van de passagiers alarm slaat. Bruinvisen gespot op twee uur aan stuurboord. Henrik mindert vaart, waarop de passagiers over de reling gaan hangen om te turen naar bruinvisen. Plotseling duiken vinnen boven water en glimmen de gladde ruggen van de 'dolfinen' in de zon. We hebben beet en dat is toch waar iedereen op gehoopt had. Schipper Henrik kijkt genoegzaam naar het tafereel van opgetogen passagiers. Hij wist het natuurlijk wel. "Bij mij op de boot zie je bruinvisen. Altijd." Twee uur en behoorlijk wat bruinvisen verder, tuft de *Aventura* weer de knusse haven van Middelfart binnen. De kinderen krijgen van Henrik een bruinvispot-diploma, terwijl de ouders alvast een plekje aan de kade uitzoeken om een visje te gaan eten bij Fiskehuset. Maar niet voor schipper Henrik bedankt te hebben voor een onvergetelijke dag.

Zee-kajakken

Met het walvissen spotten is het nog niet gebeurd met de Kleine Belt-avonturen, want de Denen raden ons aan om toch vooral ook nog een middagje te gaan zee-kajakken. Hoewel zee-kajakken geen unieke, typische Kleine Belt-activiteit is, lenen de wateren bij Middelfart zich wel uitzonderlijk goed voor deze tak van watersport. Dat komt omdat de Kleine Belt zich in dit gedeelte in allerlei bochten en langs eilanden een weg baant naar het Kattegat. Geen open zee dus, waardoor het hier en daar lijkt alsof je op een brede rivier vaart, en dat maakt zee-kajakken hier net iets meer speciaal.

Het kajakken zelf blijkt nog niet zo eenvoudig, waardoor het verstandig is om een lesje te nemen van een ervaren instructeur. De zee mag hier dan rustig zijn, het vergt toch

wat oefening en gevoel voor balans om over-eind te blijven. Maar als dat eenmaal onder de knie is, klieft de kajak door het halfbrakke water van de Kleine Belt en is het genieten van spectaculaire watersport.

‘Zelfs op het terras kunnen de Denen de Kleine Belt maar moeilijk missen

Aan wal

Op en boven de Kleine Belt vermaak je je dus prima met dergelijke spectaculaire activiteiten, maar ook aan wal is het hier niet slecht vertoeven. De omgeving van Middelfart is simpelweg prachtig en ook Middelfart zelf

is een leuk stadje dat veel te bieden heeft. Het keramiekmuseum bijvoorbeeld – met uitzicht op de Kleine Belt – is van internationale klasse en zit op loopafstand van de gezellige oude haven. Middelfart heeft ook een moderne jachthaven voor al die zeilboten die hier willen aanleggen en natuurlijk zijn er stranden die nooit echt druk worden. Een terrasje pikken is hier ook een populair tijdverdrif, maar zelfs dan kunnen de Denen hun Kleine Belt maar moeilijk missen. Pal aan het water in Middelfart vind je daarom gewoon terrassen waar je kunt loungen met zicht op de nieuwe brug. Met een beetje geluk zie je van hieruit kajakers voorbijkomen, kun je net de oude brug zien waar de brugwandelaars overheen wandelen, of zie je schipper Henrik voorbijvaren. Met aan boord een lading opgetogen passagiers. 🐾



Zee-kajakken op de Kleine Belt



De Kleine Belt bij Hotel Sixtus



Zeilen is ook een populaire bezigheid



Strand aan de Kleine Belt



De oude haven van Middelfart



Loungen aan de Kleine Belt

MIDDELFART EN DE KLEINE BELT, DENEMARKEN | PRAKTISCHE INFORMATIE

Ligging en bereikbaarheid

Middelfart ligt aan de Kleine Belt op het eiland Funen. Het stadje is goed bereikbaar per auto. Bij Flensburg ga je de grens over, waarna het na Kolding niet ver meer is naar Fredericia, waar je de brug over rijdt en meteen bij Middelfart bent.

Klimaat en beste reistijd

Over het algemeen is het van mei tot en met september goed toeven in Denemarken. Vooral de meivakantie is een populaire periode om naar Denemarken af te reizen voor een tussendoorvakantie, maar ook de zomervakantie is een uitstekende periode.

Accommodaties

In Middelfart zijn volop accommodaties aanwezig in allerlei prijsklassen. Kamperen kan hier prima, maar ook een vakantiehuis huren of een hotel boeken behoren tot de mogelijkheden. *Nordic* verbleef in Hotel Sixtus (www.sinatur-hotels.com/hotels/hotel-sixtus), pal aan de Kleine Belt.

Informatie:

Denemarken: www.visitdenmark.nl
Middelfart en de Kleine Belt: www.visitlillebaelt.com